

35^e JAARGANG
NUMMER 1
JAN / FEB / MAART

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



De kerk in tijden van nood

Noodpakket

Onze overheid heeft ons onlangs een boekje toegestuurd: “Bereid je voor op een noodsituatie”. Voor het geval dat door een natuurramp of een vijandelijke aanval bijvoorbeeld de elektriciteit uitvalt, de waterleiding, of de mogelijkheid om te pinnen. We worden geadviseerd een noodpakket aan te leggen dat ons helpt het de eerste 72 uur van een crisis door te komen. In dat noodpakket mogen niet ontbreken: flessen water, houdbaar voedsel, een ouderwetse radio, kaarsen, zaklantaarns, batterijen, een powerbank, medicijnen, producten voor persoonlijke verzorging. De oproep van de overheid is zo gek nog niet.

Geestelijk noodpakket

In de kerstpreek heb ik een aanvulling gegeven op dit noodpakket. Het is belangrijk dat we ons niet alleen materieel en praktisch, maar ook mentaal en geestelijk voorbereid zijn op een noodsituatie. Ik gaf vijf tips.

1. Samenredzaamheid: neem je sociale netwerk serieus, als het erop aankomt heb je waarschijnlijk vooral goede burens nodig.
2. Verzamel in je hart of in een boekje een paar bondige teksten die je houvast geven in moeilijke tijden. (Je kunt ook een Bijbel bij de hand houden.)
3. Koester de liederen die je kent. Zingen, hardop of in je hart, samen of alleen, helpt de moed erin te houden.

4. Humor. Want humor relativeert, bevrijdt, houdt mensen in de moeilijkste omstandigheden overeind. Juist in de moeilijkste omstandigheden.
5. Een vergrootglas. Als we in een crisis terechtkomen, blijven er altijd kleine gebeurtenissen, kleine gebaren, de allergewoonste momenten die het leven de moeite waard maken. Het zijn de kleine dingen die het doen! Maar dan moet je er wel oog voor hebben. Vandaar: een vergrootglas.

Noodvoorraden in kerkgebouwen

In de week na kerst las ik in een krant een oproep van een diaken uit Gouda om ook als kerkelijke gemeente voorbereid te zijn op een noodsituatie. Deze diaken stelde voor om in kerkgebouwen noodvoorraden aan te leggen. Te denken valt aan een paar kasten met dekens. Ingeblikt of gedroogd voedsel. Een paar honderd liter drinkwater. Een noodaggregaat of een stevige batterij voor basisstroom. Voor een paar duizend euro per dorp of wijk is dit te regelen.

Ik ben onder de indruk van zijn voorstel. Stel je voor dat mensen die door hun water heen zijn of die hun telefoon niet meer kunnen opladen, weten dat ze in de kerk terechtkunnen!

Jezus zegt: 'Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten. Ik was dorstig en jullie gaven mij te drinken' (Mattheüs 25: 35). Wat zou het betekenen als we die woorden vandaag letterlijk nemen? Als we als kerkelijke gemeente van deze woorden een speerpunt zou maken in 2026? Zodat, als het misgaat, en dat zal ooit gebeuren, niemand bij de

kerk vandaan hoeft te rennen. Maar dat men weet: hier mag ik heen in tijden van nood.

Ds. Frans Willem Verbaas

Gemeenteberichten

Vooruitblik op het jaar 2026 (waaronder het naderend afscheid van jeugdwerker Nynke)

Wat staat ons in 2026 te wachten? Op nationale en internationale schaal hangt er veel onrust in de lucht. Hoe zal de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelen? Welke strapsen zal het Amerika van Trump vertonen? Zal Europa de eenheid bewaren? Krijgt ons land een stabiel nieuw kabinet? Op al deze grote ontwikkelingen hebben wij maar weinig invloed, al geloof ik dat ieder oprecht gebed ergens goed voor is.

In onze kerkelijke gemeente richten wij ons ook in 2026 weer in instantie op onze kerntaken: samen Bijbellezen en bidden, de lofzang gaande houden, meeleven met elkaar, omzien naar hen die hulp behoeven. De kerkenraad zal ook dit jaar weer doen wat ze kan om het gemeentelven in goede banen te leiden. Op de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar werd de wens uitgesproken om op een gemeenteavond weer eens de tijd te nemen voor goede onderlinge gesprekken over God en geloof. Op diezelfde vergadering deelde onze jongerenwerker Nynke Stallinga ook mee dat ze rond Pasen afscheid van ons gaat nemen. Op andere plekken zal ze haar kerkelijk werk voortzetten. Daar

schrokken we wel even van, want Nynke heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in ons kinder- en jeugdwerk. We gaan haar missen, en weten nog even niet hoe we haar vertrek gaan opvangen. Komt tijd, komt raad. Ondertussen wensen we Nynke Gods zegen op haar verdere weg.

(FWV)

Nieuws uit de kerkenraad

Maandag 12 januari hebben we onze eerste kerkenraadsvergadering gehouden van dit jaar.

Vaste punten op de agenda zijn het pastoraat en de kerkdiensten.

Bij pastoraat komt voorbij wat er speelt in de gemeente ten aanzien van ziekte en zorgen.

Daarnaast doen we ook altijd een rondje waarin we elkaar vragen, hoe gaat het met jou, wat gebeurt in jouw omgeving, wat raakt je en houd je bezig. We vinden het belangrijk om elkaar binnen de kerkenraad hierover te bevragen maar ook in de dagelijkse contacten is dit erg belangrijk.

Bij de kerkdiensten in de afgelopen periode kwamen natuurlijk de diensten rond kerst en de zangdiensten aan de orde. Predikanten van elders noemen vaak dat wij zo mooi met elkaar zingen.

In de afgelopen periode hebben we dat veel en heel divers gedaan. We hopen dat u ervan hebt genoten en dat het u hoop en kracht heeft gegeven.

Naast de kerkdiensten waren er verschillende activiteiten zoals: Tynje fiert kryst" op 18 december waar de

kerk bij was betrokken. Rondom en in de school en het MFA kwamen jong en oud samen voor een middag en avond vol ontmoeting, muziek en beleving. Er konden houdbaar voedsel en toiletartikelen worden ingeleverd voor de 2 weggeefkastjes in Tijnje. De weggeefkastjes kunnen voorlopig goed worden gevuld. Een geslaagde middag en avond en een hele mooie actie.

Op 29 december kwam kindertheater Knettergek met de voorstelling: Samen (ben je) Sterk naar onze kerk. Het was een hele leuke en muzikale voorstelling, leerzaam voor de kinderen maar zeker ook voor de volwassenen. Er waren in totaal ongeveer 50 kinderen en daarnaast nog ouders en grootouders. Iedereen die deze diensten en activiteiten mee mogelijk hebben gemaakt, heel erg bedankt, want samen ben je sterk, alleen lukt het niet. Nynke Stallinga heeft aangegeven dat ze per 15 maart gaat stoppen met haar werk als kerkelijk jeugdwerker voor onze gemeente. Ze heeft onze gemeente de afgelopen 7 jaar ondersteunt bij het jeugdwerk, denk aan de kliederkerk, de kindernevendienst, de overstapdiensten en alfa meat en eat met een groepje pubers. Nynke heeft naast haar werk voor onze gemeente ook een dienstverband als kerkelijk werker bij de Protestantse Gemeente van Nij Altoenae. Ze wil zich als kerkelijk werker graag in de volle breedte inzetten voor dit werk. We willen Nynke langs deze weg alvast heel hartelijk danken voor haar werk, we zullen je missen. Als kerkenraad moeten we nog nadenken hoe we deze opengevallen plek kunnen invullen. Hierover later dus meer. Het volgende Tsjerkepaad komt in laatste week van

maart uit. We zitten dan al weer midden in de 40 dagen tijd in aanloop naar Pasen. De diensten in de 40 dagen-tijd zijn gezamenlijke diensten met de gemeente Langezwaag, Jonkerslân en Luxwoude. Langezwaag is in de maand maart (met uitzondering van 1 maart) Tsjerke fan 'e moanne, de diensten worden dan door Omrop Fryslân opgenomen en uitgezonden. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Niemand weet wat dit nieuwe jaar ons weer zal brengen, maar we hopen en bidden dat we er het komende jaar voor elkaar kunnen zijn. Laten we proberen om met open ogen en open oren door deze wereld te gaan.

Namens de kerkenraad
Janneke Vrijburg

Begin veertigdagentijd

Op Aswoensdag, 18 februari, begint de veertigdagentijd. Tijd van versobering en inkeer, tijd waarin we ons richten op het lijden van Christus, tijd waarin we uitzien naar de Opstanding van Christus uit de dood. Op Aswoensdag is er een sobere viering in de Barbaratsjerke in Terwispel, waarin de kerkgangers een askruisje op het voorhoofd kunnen ontvangen. Vanaf de Aswoensdagviering tot en met het Paasfeest houden we alle vieringen gezamenlijk met de PG Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân. We kiezen op Aswoensdag voor de Barbaratsjerke van Terwispel, omdat we dit jaar ook de vieringen Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag) en de viering op Eerste Paasdag in

deze kerk zullen houden. Wij wensen elkaar alvast een goede opgang naar Pasen!

Uitzending gezamenlijke kerkdiensten in Langezwaag door Omrop Fryslân op 8, 15, 22 en 29 maart

De Mattheustsjerke in Langezwaag is gevraagd in maart *Tsjerke fan e moanne* te zijn. Dat wil zeggen dat de televisieafdeling van Omrop Fryslân de diensten dan live uitzendt. Alleen de dienst op 1 maart wordt niet door Omrop Fryslân uitgezonden, omdat er dan elders in de provincie een kerkelijk jubileum wordt gevierd dat 'voorgaat'. Als kleine kerkelijke gemeente is de PG Langezwaag, Luxwoude, Jonkersklân verheugd dat de PG Tijnje-Terwispel akkoord is gegaan met het voorstel om deze vier diensten gezamenlijk in de Mattheustsjerke te houden. Dat zingt en viert en oogt wel zo fijn! Afsproken is dat ambtsdragers uit beide gemeenten dienst zullen doen. En in de dienst van 15 maart werkt mannenkoor Manna mee. Kandidaat Tjerk de Reus uit Nij Beets zal voorgaan in de dienst van 22 maart, in de overige diensten is ondergetekende de voorganger.

Bijzonderheden om rekening mee te houden:

- De diensten beginnen om 10:00 uur. Wees tijdig aanwezig!
- Zoals gebruikelijk is er in Langezwaag koffie en thee voor de dienst. Om 9:55 uur worden alle kerkgangers gevraagd hun kopjes weg te zetten en plaats te nemen.
- Er zal een gedrukt liturgieboekje zijn

- Tijdens de afkondigingen en de gebeden worden geen gemeenteleden met name genoemd.
- Na de zegen is er muziek en gaan we weer even zitten.
- De collecte wordt niet tijdens de dienst maar bij de uitgang gehouden.
- En verder zijn en blijven we gewoon onszelf!

In Memoriam Geeske van der Meulen-Akkerman

Op zondag 11 januari is een van onze oudste gemeenteleden, Geeske ('Gé') van der Meulen-Akkerman overleden (Romke van Damwei 11). Enkele maanden geleden werd zij wegens een beenbreuk opgenomen in Verpleeghuis Neibertilla te Drachten. In het nieuwe jaar namen haar krachten opeens snel af. 94 jaar geleden werd zij geboren in de Ulesprong, als oudste dochter van een vrome moeder en een muzikale vader. Van beide nam zij karaktertrekken over! Na haar huwelijk met Piet van der Meulen werd Tijnje haar woonplaats, en dat zou het de rest van haar leven blijven. Ook al werd Gé moeder van vijf kinderen, ze was geen geboren huisvrouw. De wereld was groter dan het eigen huis. Zestig jaar zong ze, met hart en ziel, bij het koor Laus Deo. Ze speelde toneel en maakte van haar dagelijks leven soms ook een toneelstuk door veel aandacht aan haar uiterlijk te besteden. Ze was een tijdlang koster van de Gereformeerde Kerk. Ze kon een heel trouwe vriendin of mantelzorgster zijn. Een sterk karakter had ze, en sterke overtuigingen, maar ze was niet altijd sterk genoeg om met iedereen in vrede te leven. De gebrokenheid van de schepping, waarover de Bijbel ons vanaf Genesis 3 en 4 vertelt, die

gebrokenheid lag als een grijzer sluier ook over de kleurrijke Gé en haar gezin, tot haar laatste ademtocht. Op maandag 19 januari is zij in Tijnje begraven, na een rouwdienst in de kerk. In de overweging hebben we o.a. stil gestaan bij de woorden die Paulus van God heeft vernomen: 'Mijn genade is u genoeg (2 Kor. 12:9). In het vertrouwen dat God de macht heeft om alles heel te maken wat gebroken is, hebben wij Geeske van der Meulen teruggelegd in de hand van onze hemelse Vader.

Inspiratie-avonden voor Regio Zuidoost Friesland

Het Vormings- en Toerustingswerk van de Raad van Kerken van Gorredijk e.o. biedt in januari en februari 2026 de volgende activiteiten aan:

Bibliodrama, op woensdag 25 februari, in Gorredijk

De bijbel staat vol verhalen over mensen en dieren en God. Verhalen zijn er om met elkaar te delen, te lezen, te horen en te spelen. Bibliodrama wil ons op weg helpen een Bijbelverhaal anders te lezen, te horen en te ervaren. Bibliodrama is niet een verhaal naspelen. Het is geen toneelstuk. Maar vanuit de beweging kan het heel verrassend zijn om het verhaal opnieuw te ontdekken. De avond zal worden geleid door emeritus-predikant Bart Elbert uit Heerenveen. Van harte welkom.

Datum: woensdag 25 februari

Plaats: Ontmoetingskerk, Schansbrug 3, Gorredijk

Tijd: 19.30 uur

Leiding: ds. Bart Elbert.

Bijdrage: €5,00

Contactpersoon Mw. Tiny Nijzing

Opgave via tinynijzing@hotmail.com of 0513 – 542073

Paaskaarskring IN DE KNIFE op 3, 10, 17 maart.

(Graag opgeven voor 31 januari!)

Drie (of 4) avonden creatief op weg gaan naar Pasen. Eerst nemen we een duik in de christelijke symboliek. Welk symbool spreekt jou in het bijzonder aan? Vervolgens gaan we praktisch aan de slag. Voor wie niet zo handig is: de techniek is eenvoudiger dan je denkt. En voor de creatieveling: je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Het resultaat is in elk geval een eigen huispaaskaars, voor thuis of om weg te geven aan iemand die wel een hart onder de riem kan gebruiken! Ten slotte is er ook gelegenheid om met elkaar een grote kaars (een Paaskaars of een gemeentekaars) te maken voor in een van onze kerken. Onze kerkenraad heeft nog niet besloten of we dat voor onze kerken een goed idee vinden. Maar een kleine kaars voor eigen gebruik maken, staat iedereen natuurlijk vrij!

Data: dinsdag 3, 10 en 17 maart (uitloop: 24 maart)

Plaats: Brongergeahûs Meyerweg 70, 8456 HB De Knipe

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Leiding: Ds. Marjan van Hal

Bijdrage : € 15,- voor huiskaars + materiaal (evt. € 100,= voor grote paaskaars + materiaal)

Contactpersoon: Mw. Jolanda de Jong,

Opgave vóór 31 januari 2026 via: ambt@pkn-tjalleberd-deknipe.nl of app-bericht naar 06-2190949



Op donderdagavond 23 april organiseren wij een avond in een ander concept: **Het Gesprekscafé**

Het Gesprekscafé is een informele en open avond met een hapje en een drankje, waarin ruimte is voor ontmoeting, inspiratie en gesprek. Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over verschillende geloofs-zaken. Iedereen is welkom: of je nu veel, weinig of juist zoekend bezig bent met geloof.

 Datum: 23 april 2026

 Tijd: 19.30

 Locatie: de Utkomst

We hopen op een fijne avond met goede gesprekken in een ontspannen sfeer.

De Diaconie



Gezamenlijke maaltijd

Na een aantal succesvolle gezamenlijke maaltijden willen wij ook nu weer graag met elkaar eten. We vinden het fijn om samen de week af te sluiten en hebben daarom de maaltijd op vrijdagavond 6 maart gepland. Alle dorpsgenoten zijn hiervoor uitgenodigd. Deze keer staat er een buffet van restaurant Overwijk op het menu.

Lijkt het je gezellig om aanwezig te zijn, meld je dan aan.

Bij voorkeur via de mail diaconiepgtt@gmail.com

Wanneer: Vrijdag 6 maart 2026

Tijd: Inloop vanaf 17.30, eten doen we na 18 uur.

Waar: In de Utkomst

Wij kijken uit naar uw komst,

Jan, Wilma, Anneke, Anna en Tjitske

Paasgroetenactie 2026

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gedetineerden in Nederland en Engelstalige gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Waarom een kaart met Pasen?

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De afbeelding op de paaskaarten van 2026 is gemaakt door een gedetineerde uit Nieuwegein.

Het thema is: *"De onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind". (Zoals deze moeder haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt ook Jezus onvoorwaardelijk van ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en overwon de dood uit liefde voor ons.)*

Ook onze gemeente doet weer mee aan de Paasgroetenactie.

De verkoop van de kaarten gaat deze keer als volgt:

De kaarten worden in de kerk verkocht op 8 / 15 en 22 **februari** of

De kaarten kunnen bij mij thuis worden afgehaald.

Adres: Warrewei 72, Tijnje.

De kaarten kosten **€ 2,-** per stuk en moeten voor **26 februari** verstuurd zijn.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst, rond Pasen, in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u de Paasgroeten zullen versturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie,

Rhodé Tanja

De koffieochtenden zijn op: Dinsdag 10 februari Woensdag 25 maart Om 10 uur in de Utkomst
--

PAASSPECIAL IN TIJNJE

Voor alle kinderen van de basisschool!

Hallo jongens en meisjes uit Tijnje!

Je bent van harte welkom bij een bijzondere **Paasspecial**.

Tijdens dit evenement staat alles in het teken van de **40-dagentijd en Pasen**.

We gaan samen meer ontdekken over de betekenis van de 40-dagentijd

★★★★ **Hoe het eruit komt te zien is nog een verrassing!** ★★★★★

 **Mini-experimentjes & opdrachten**  **Samen ontdekken**

 **Samen ontdekken & veel leren**



 **Wanneer: Zondagochtend 1 maart**

 **Tijd: 09.30 uur**

 **Waar: De Ultkomst**
Rollregedyk 6, Tijnje

 **Voor wie: Alle kinderen van de basisschool**

 **Meer informatie: Nynke Stallinge of Joke Quarre**

★★★★ **Ben jij erbij?** ★★★★★
Dit wil je niet missen!

Gemeentenieuws

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen periode als bemoediging en groet gegaan naar:

14-12-25 Foekje Smit

21-12-25 Jan en Tiny de Boer

29-12-25 Rieke en Theo Dam

04-01-26 Jan Willem en Alie de Bruin

11-01-26 Homme en Reinskje Lageveen

Verjaardagen 75+

11-2 dhr. P de Koster Rolbrêgedyk 2 8406 AN Tijnje

12-2 dhr. H Lageveen H Voswei 22 8406 EW Tijnje

7-3 mevr. M Ziel-Heidema

Breewei 27 8406 EB Tijnje

8-3 mevr. A Dijkstra-v d Meulen

De Weech 19 8405 GN Luxwoude

9-3 mevr. E v d Werff-Heins

Watzemawei 11 8406 EM Tijnje

12-3 dhr. B Nicolai H Voswei 52 8406 EW Tijnje

Jubilea

45 jaar

20-3 Fam. A Veltman Warrewei 56 8406 AD Tijnje

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even door aan Gert van Vulpen, tel.nr. 06 1085 5185 e-mail: kerkelijkbureaupggt@gmail.com

Bedankt

Wat een prachtige mijlpaal hebben wij bereikt,

40 jaar samen lief en leed gedeeld.

Veel om dankbaar voor te zijn.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes,
bezoekjes en bloemen.

Met vriendelijke groet,
Poppe en Sjoukje v.d Molen.

Opbrengsten collecten

30 nov	Zending Kerk in Actie	€ 72,30
	Kerk	€ 60,00
7 dec	Werelddiaconaat	€ 84,70
	Kerk	€ 44,95
14 dec	Werelddiaconaat	€ 92,85
	Kerk	€ 87,00
21 dec	Diaconie	€ 54,70
	Jonge Generaties	€ 33,15
24 dec	Diaconie	€ 241,20
	Kerk	€ 164,13
25 dec	Kinderen in de Knel	€ 343,75
	Kerk	€ 239,40
28 dec	Diaconie	€ 30,30
	Kerk	€ 31,15
31 dec	Kerk	€ 151,20

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Let op! Binnenkort vervalt het bankrekeningnummer van de Evangelisatiecommissie. Maakt u nog giften over naar de evangelisatiecommissie dan kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer van de diaconie, graag onder vermelding van: “Evangelisatiecommissie”
Bankrekeningnummer diaconie:
NL91 RABO 0363 1012 33 t.n.v. CvD Prot. Gem. Tijnje
Terwispel

Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

1 februari Werelddiaconaat

Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering.

8 februari Noodhulp Soedan

Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto's water dat men opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.

In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc's, kleding, keukengerei, zeep, wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp.

15 Februari Binnenlands Diaconaat

Omzien naar gevangenen in Nederland

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie

(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

22 Februari Werelddiaconaat

Alle kinderen naar school in Guatemala

Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen in armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen 's morgens naar school. 's Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt, of op het land of om brandhout te verzamelen. Als ze de lessen niet meer kunnen bijbenen, vallen ze steeds vaker uit. Velen verlaten de basisschool zonder goed te kunnen lezen en schrijven.

Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen en die scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen. Dat helpt allemaal om lesuitval te voorkomen, zodat deze kinderen kunnen schrijven en lezen als ze van school komen en meer kans hebben om verder te leren. Dat vergroot hun kans op een betere toekomst.

1 maart Werelddiaconaat

De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan alleen academische kennis aan zo'n 600 studenten. Naast vak-

ken als bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen krijgen studenten ook geestelijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun vakgebied, geloof en persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samenleving. Wilbert van Saane en Mirjam Polak, uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in Actie, werken er als studentenpastor en bijbeldocent, en docent psychologie. Samen helpen zij jongeren leiders te worden die een verschil kunnen maken. Student Alik vertelt: “Mirjam heeft me echt geholpen. Eerst durfde ik nauwelijks te praten, nu droom ik van een master én van het publiceren van mijn eigen werk.” Haigazian is méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, studie en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.

8 Maart Werelddiaconaat Egypte

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You are Beautiful-project ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Cairo en omgeving.

Een betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken. Ze krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te versterken en hun toekomst te veranderen.

Wat betekent dit project voor Yasmin?

Toen Yasmin in groep 6 zat, vond haar vader dat ze lang genoeg had geleerd. Hij besloot dat school voorbij was. Maar Yasmin droomde van verder studeren. Het You are Beautiful-team sprak met hem, waardoor Yasmin nu op de middelbare school zit. “Eerst voelde ik me onzeker en onbegrepen. Ik huilde veel en kon thuis mijn verhaal niet kwijt. Maar bij het project geloven ze in mij. Ze gaven me bijles én mijn zelfvertrouwen terug. Stap voor stap gaat het beter. Laatst zei ik tegen mijn leraar: ‘Zonder jullie was ik nergens. Jullie zijn de reden dat ik nu met vertrouwen naar school ga.’”

11 Maart Werelddiaconaat

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde

boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro.

22 Maart Werelddiaconaat

Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt.

Kerkdiensten in **Tijnje** zijn live te volgen via:
<https://www.kerkomroep.nl/kerken/21944>

Kerkdiensten in **Langezwaag** zijn live te volgen via:
<https://www.kerkomroep.nl/kerken/21433>

De kerkdiensten in **Terwispel** worden niet gestreamd
Tot nog toe geen oppas

**Zondag 1 febr. 9.30 uur dienst in Terwispel,
koffiedrinken**

Voorganger: Ds, F.W. Verbaas
organist: Okko Jongsma
ouderling T.T.: Lucy Ockers
collecte voor: 1e Werelddiaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger Freark en Akke. Akkerman

Zondag 8 febr. 11.00 uur dienst in Tijnje
Voorganger: Ds. H.A. Alblas uit Drachten
organist: Anton v.d. Meulen
ouderling T.T.: Ida Knobbe
collecte voor: 1e Noodhulp Kerk in Actie Sudan
2e Kerk
Bloemenbezorger Jan en Annie Adema

Zondag 15 febr. 9.30 uur dienst in Tijnje

4e zondag van Advent

Voorganger: Ds. D.S. de Vries uit Nij Beets

organist: Hielke van der Meulen

ouderling T.T.: Wim Vrijburg

collecte voor: 1e Binnenlands diaconaat

2e Kerk

Bloemenbezorger Klaas en Janke Eliveld

Aswoensdag 18 febr. 19.30 uur dienst in Terwispel

Gezamenlijke dienst met Langezwaag

voorganger: Ds. F.W. Verbaas

Organist: Onno Jongsma

ouderling T.T.: Janneke Vrijburg

ouderling L'zwaag: Tjitske de Jong

Zondag 22 febr. 10.00 uur dienst in Langezwaag

Koffiedrinken voor de dienst

1e zondag 40 dagentijd, we vieren het Heilig Avondmaal

voorganger: Ds. F.W. Verbaas

organist: Jan Postmus

ouderling L'zwaag: Sietske Hendriks

ouderling T.T.: Ida Knobbe

collecte voor: Wereld diaconaat Guatamala

Zondag 1 maart 9.30 uur dienst in Tijnje

Koffiedrinken na de dienst

2^e zondag van de 40 dagentijd, gezamenlijke dienst met Langezwaag

voorganger: Ds. F.W. Verbaas
organist: Anton v.d. Meulen
ouderling T.T.: Janneke Vrijburg
ouderling L'zwaag: Geartsje Cuperus
collecte: 1e Wereld diaconaat
2e Kerk
Bloemen bezorger Baukje Ijpema

Zondag 8 maart 10.00 uur dienst in Langezwaag

Voor de dienst koffiedrinken, 3^e zondag van de 40 dagentijd

Tsjerke fan 'e moanne, uitzending door Omrop Fryslân

voorganger: Ds. F.W. Verbaas
Organist en fluitist: Annette Notenbomer en Meta Oostingh
ouderling L'zwaag: Rinse Spits
ouderling T.T.: Wim Vrijburg
collecte voor: Wereld diaconaat Egypte

**Woensdagavond 11 maart om 19.30 uur in Terwispel
Biddag voor gewas en arbeid.**

voorganger: Ds. B. de Jong uit Heerenveen

Organist: Onno Jongsma

ouderling T.T.: Janneke Vrijburg

1 collecte voor het Wereld Diaconaat

**Zondag 15 maart 10.00 uur dienst in Langezwaag
Voor de dienst koffiedrinken, 4^e zondag van de 40
dagentijd**

Tsjerke fan 'e moanne, uitzending door Omrop Fryslân

voorganger: Ds. F.W. Verbaas

M.m.v. mannenkoor Manna o.l.v. Anton van der Meulen

Ouderling T.T.: Lucy Ockers

ouderling L'zwaag: Leo Veldman

collecte voor: 1^e Wereld Diaconaat

2^e Kerk

**Zondag 22 maart 10.00 uur dienst in Langezwaag
Voor de dienst koffiedrinken, 5^e zondag van de 40
dagentijd**

Tsjerke fan 'e moanne, uitzending door Omrop Fryslân

Voorganger: Ds. Tj de Reus uit Nij Beets

Fluitiste Meta Oostingh

ouderling L'zwaag: Co Gelderloos

ouderling: T.T. Ida Knobbe

collecte voor: Wereld diaconaat Burkina Faso

**Zondag 29 maart 10.00 uur dienst in Langezwaag,
Palmzondag**

**Voor de dienst koffiedrinken, 6^e zondag van de 40
dagentijd**

Tsjerke fan 'e moanne, uitzending door Omrop Fryslân

Voorganger: Ds. F.W. Verbaas

Organist en fluitiste Jan Postmus en Meta Oostingh

ouderling: T.T. Wim Vrijburg

ouderling L'zwaag: Tjitske de jong

collecte voor: 1^e Diaconie

2^e Missionair werk



Protestantse Kerk